



21

Natuur wetten van het Leven

VicToria

1

De wet van succes

Hier staan we voor een verrassing. Want wij denken altijd dat succes afhankelijk is van een goede opleiding, van hard werken, van slim zakendoen, enz. Dat speelt natuurlijk wel een grote rol, maar succes blijkt op de eerste plaats te maken te hebben met dienstbaarheid. Als je iets doet ten dienste van volgt succes vanzelf.

Succes moeten we hier voor de duidelijkheid even definiëren. Want wat is succes? Dat is niet alleen veel geld verdienen of een schitterende carrière maken. Succes is welslagen. Dus dat iets slaagt. En dat kan van alles zijn.

Wij hoeven dus het succes niet na te lopen. Want als we dienstbaar zijn loopt het succes ons achterna. Trouwens: de kern van geld is dienstbaarheid. Met andere woorden: als we het geld gebruiken ten dienste van volgt het welslagen vanzelf.

De zachte weg
terug...



VicToria

2

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van Dienstbaarheid

Blijkbaar is het zo, dat wanneer je niet volgens deze wet leeft, zich dat vroeger of later tegen je zal keren. Want wat je voor een ander doet, doe je in wezen voor jezelf. In het grote energieveld van de natuur zijn we namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar zijn we zelfs één.

Het blijkt een natuurlijke wet te zijn dat je nooit meer van het oneindige kunt nemen, dan je deelt met anderen. Hier zie je meteen ook de wet van de compensatie aan het werk.

Wees dan ook dienstbaar. Dat kan op vele manieren. Je kunt je geld ter beschikking stellen, maar ook je tijd, je aandacht, je glimlach, je liefde, je kennis, je kunde, je talenten, en nog veel meer.

3

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van de aantrekking

Deze maakt dat dingen die bij elkaar horen samenkomen. Het gelijke trekt het gelijke aan. Soort zoekt soort. Als je naar mensen kijkt zie je dat ze inderdaad met gelijkgezinden groepjes vormen. Dan geldt het oude spreekwoord: “Zeg mij wie je vrienden zijn, en ik zal zeggen wie jij bent.”

Het is echter ook een feit dat twee tegengestelde polen elkaar aantrekken. Zoals bij een magneet. Dat een pluspool de minpool aantrekt en omgekeerd. Je ziet het ook bij relaties. Soms zie je koppels waarvan je denkt dat de partners niet bij elkaar passen omdat ze totaal verschillend zijn, maar dat ze het toch heel goed met elkaar kunnen vinden. Maar misschien horen ze juist daardoor samen.

Hoe het ook zij, de kracht van de aantrekking bestaat en is blijkbaar zeer sterk. In de natuur zien we bijv. dat alle waterdeeltjes op aarde worden aangetrokken door de maan. De maan die de zeeën en de oceanen over de hele wereld beïnvloedt, waardoor eb en vloed ontstaat. Als de zon en de maan met elkaar samenwerken, zijn de vloedbergen extra hoog. Dan heb je springtij. Als ze elkaar tegenwerken zijn de vloedbergen lager. Dan spreken we van doottij. Hier zie je dat die aantrekkingskracht enorm is. Denk ook maar eens aan verliefdheid. Dat is ook zo'n enorme aantrekkingskracht.

We zouden goed moeten opletten wat we naar ons toehalen, dus aantrekken, via onze gedachten, woorden en daden. Door positief te denken, trek je goede dingen aan. Door negatief te denken trek je negatieve dingen aan. Als je denkt dat je iets kunt, dan heb je gelijk. Als je denkt dat je iets niet kunt, heb je ook gelijk. De kunst is om bij jezelf te ontdekken hoe je de wet van de aantrekking in het positieve voor je kunt laten werken. Leer dus te denken in overvloed op alle gebied. De ‘wet van de aantrekking’ werkt voor jou voor zover als jij denkt dat hij werkt.

4

De wet van oorzaak en gevolg ofwel de wet van actie en reactie

Deze wet betekent dat wanneer je een goede actie of oorzaak uitzendt, je een goede reactie of gevolg terugkrijgt. En wanneer je iets slechts uitzendt, dan krijg je iets slechts terug. Zoals bijv. een ijverige student beloond wordt met een diploma. En de student die niet voldoende studeert, die blijft met lege handen staan. Deze wet heeft meteen ook te maken met onze vrije wil. Wij hebben namelijk de vrijheid om te kiezen of we goede of slechte oorzaken of acties uitzenden. Aan de hand van wat we kiezen, maken of breken we onze eigen toekomst.

De zachte weg
terug...



VicToria

Oude spreekwoorden en gezegdes gaan vaak over zo'n natuurlijke wet. Zoals bij deze wet bijv.: “Wat je zaait zul je oogsten” of “Wie kaatst moet de bal verwachten” of ‘Boontje komt om zijn loontje’.

Dus: wat je uitzendt keert vroeger of later naar je terug.

5

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van de zwaartekracht

Deze wet, misschien wel de meest bekende, maakt dat als je iets laat vallen, het naar beneden valt en niet omhoog. Zoals de ballen op het plaatje hieronder. Je kunt wel proberen om tegen die wet in te gaan door de ballen zagezegd omhoog te laten vallen, maar dat zal niet lukken. Al doe je nog zo goed je best. Hoe hoog je ook gooit, de ballen blijven naar beneden vallen.

Dus ook hier kunnen we beter niet eigenwijs zijn, en is het beter om met de wet mee te werken. Tenminste als we willen dat alles goed gaat. Zoals bijv. bij de aardgaswinning in Groningen. Daar had men kunnen verwachten dat er scheuren en barsten in de huizen zouden ontstaan. Want als je begint te graven en te wroeten in de grond, doet de wet van de zwaartekracht de rest.



6

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van compensatie

Deze zie je bijv. in actie in het weer. Het teveel van een hogedrukgebied stroomt naar het te weinig van een laaggedrukgebied. De lucht verplaatst zich (er waait een wind) waardoor die twee gebieden met elkaar gelijk gemaakt, dus gecompenseerd worden. Als dat punt bereikt is, dat de druk in beide gebieden gelijk is, dan waait het niet meer.

De wet van compensatie werkt ook op het menselijke vlak. Bijv. dat geven en nemen in balans horen te zijn. Je kunt bijv. te veel nemen (graaien, zoals de banken deden) zodat er een financiële crisis uit volgt voor het hele land. Of je kunt teveel geven (bijv. energie) dat je helemaal 'leeg' bent. Te veel is dus niet goed, en te weinig is ook niet goed. Deze natuurlijke wet zorgt ervoor dat een en ander gecompenseerd wordt. Zoals wanneer je 'leeggegeven' bent en dat voor langere tijd duurt, je dan ziek wordt. Die ziekte dwingt je dan om rust te nemen en bij te tanken, zodat je energiepeil weer op orde komt. Om zoiets te voorkomen zouden we zelf het 'teveel' en 'te weinig' al moeten compenseren. Zo niet, dan grijpt deze wet in.

7

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van de polariteit

Deze wet gaat over tegenstellingen als warm/koud, wit/zwart, liefde/haat, hoog/laag, enz.

We horen niet in het ene maar ook niet in het andere uiterste te zitten, maar ergens in het midden. Zo vinden wij het niet fijn als het te koud is, maar ook niet als het te warm is. We voelen ons het best als de temperatuur ergens in het midden ligt.

Als we te lang en te veel werken, dreigt op een gegeven moment een burn-out. Als we te weinig doen, gemakzuchtig of lui zijn, komt er niets uit onze handen. Ook hier zouden we het gulden midden moeten bewandelen. Op tijd werken, op tijd rusten.

'Te' is nooit goed. Dat weten we. Zoals te zout, te zuur, te zoet, te braaf, te lief, te stout, te kloek, te veel geld, te weinig geld, enz. Gebleken is dat het GULDEN MIDDEN (het midden van beide polariteiten) veruit de beste weg is.

8

De wet van de ritmische beweging

Zij heeft te maken met dat alles komt en gaat op het juiste moment. Denk maar aan eb en vloed, dag en nacht, leven en dood, inademen en uitademen, enz.

Deze ritmische beweging maakt dat alles tijdelijk van aard is. Als je dit weet kun je daar rekening mee houden. Leer de ritmes kennen en blijf zelf evenwichtig, zoals dat je weet dat na elk dieptepunt er ook weer een hoogtepunt komt. Na regen komt er altijd weer zonneschijn.

De zachte weg
terug...



VicToria



9

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van periodiciteit

Deze wet bestrijkt telkens 7 jaren. Tot 7×7 .
Dan beginnen de periodes weer opnieuw.

Bijv. onze overheid heeft jongeren van 18 jaar volwassen verklaard, maar volgens de natuur is dat pas op 28-jarige leeftijd. Dat is 4×7 jaren.

Wetenschappers weten inmiddels dat met 18 jaar de hersenen niet eens volgroeid zijn en men op die leeftijd de gevolgen van daden en beslissingen nog niet voldoende kan overzien. Het is dan eigenlijk ook niet slim om jongeren dan al volwassen te verklaren. In de praktijk hebben we al vaak kunnen zien dat 18-jarigen dat ook echt nog niet zijn. En deze lijn kun je vervolgens doortrekken naar andere gebieden. Zoals wanneer is iemand volwassen genoeg om te stemmen, om een lening aan te gaan, enz.

Let wel: het 49e jaar ($= 7 \times 7$) kan zeer bijzonder zijn. Althans, dat was het voor mij. Veel grote zaken vielen in dat jaar op hun plek. De cyclus was immers volledig rond.

10

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van de vibratie

Dat is dat wat met elkaar overeenstemt en met elkaar meetrilt. Neem bijv. een wand vol klokken met een slinger. Die slingers blijken op een gegeven moment gelijk te gaan bewegen. Ook zien we dat met twee stemvorken. Als de ene stemvork wordt aangeslagen, blijkt de andere in dezelfde trilling mee te trillen.



Alles is een kwestie van vibratie. Dat wil zeggen dat alles in beweging is. Ook de zgn. vaste materie (bijv. een stoel) is niets anders dan energie op een heel lage trilling. Materie bestaat uit minuscule materiedeeltjes (atomen). Als we die onder een sterke microscoop bekijken, dan zien we dat die atomen constant in beweging zijn.

Zo heeft alles zijn eigen unieke trilling. Aan de hand daarvan ontstaan de verschillende manifestaties. Ook onze gedachten zijn trillingen. Als ze een lage trilling hebben zie je bijv. haat, jaloezie, wraak, agressie, e.d. Hebben ze een hogere trilling dan krijg je liefde, vertrouwen, vriendelijkheid, behulpzaamheid, compassie, enz. Dan begrijp je bijv. waarom gelijkgestemde vrienden elkaar opzoeken. Zij stemmen overeen. Zij trillen met elkaar mee.

11

De wet van groei

Dit gebeurt in volledige stilte en volgens vaststaande regels. Kijk maar naar de natuur. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Alle grote eeuwige krachten werken in serene stilte.

De zachte weg
terug...



VicToria



12

De wet van overvloed

Deze wet zorgt dat alles in overvloedige mate aanwezig is. Er is genoeg voor iedereen op deze hele wereld. Gandhi wist dit. Hij zei: "De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht." Hij slaat de spijker op de kop. Het is de mens zelf die schaarste veroorzaakt. Door bijv. hebzucht, oneerlijkheid e.d. Het universum is het toppunt van overvloed. Kijk maar naar alles wat groeit.

De zachte weg
terug...



VicToria



13

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van liefde

Deze is het creatieve principe van het universum. Deze wet is dus fundamenteel. Het is de scheppende kracht achter iedere manifestatie. Zonder liefde komt niets tot stand.

Liefde is een van de vijf menselijke basiswaarden. Deze vormen het fundament voor een goed menselijk bestaan. De andere vier basiswaarden zijn: waarheid, rechtschapenheid, vrede en geweldloosheid (in gedachten, woorden en daden).



14

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van behoud van energie

Energie verdwijnt blijkbaar niet, maar draait in cirkels rond. Ze is ook om te zetten naar andere vormen van energie. (= transmutatie).
Alle energie is trilling. De hogere absorberen de lagere.

Kijk eens wat er gebeurt met ijs. Als je de trilling daarvan verhoogt door het te verwarmen, verandert het in water. Als je de trilling nog hoger maakt door het nog meer te verwarmen, wordt het stoom. De stoom heeft het ijs volledig geabsorbeerd omdat de trilling daarvan veel hoger is. En als je het omgekeerd doet, je verlaagt de trillingen, dan verandert de stoom weer in water en vervolgens weer in ijs.

Onze eigen soort energie (trilling) beïnvloedt onze leefomgeving. Zo ben je bijv. veel liever bij een liefdevol persoon (die heeft een hogere trilling), dan bij een nors persoon (die heeft een lagere trilling). Bij de eerste voel je je veel fijner dan bij de tweede. Wij kunnen onze trillingen verhogen of verlagen door hoe we denken. Liefdevolle gedachten zullen onze trillingen verhogen. Naargeestige gedachten zullen die verlagen.

We kunnen zelf kiezen welke gedachten we hebben. Als we de lagere omzetten in hogere, dan is daarmee 'de wet van transmutatie van energie' in werking getreden. Energie is altijd in beweging. Ze is niet statisch, maar dynamisch.

(Zie wat dit betreft ook wet nr. 11, de wet van vibratie).

15

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van mentalisme

Zonder gedachten zijn er geen creaties mogelijk.

We kunnen de wet van mentalisme het gemakkelijkst begrijpen als we kijken naar hoe wijzelf onze werkelijkheid scheppen. Wanneer we iets willen maken of doen, gaat daar altijd eerst een gedachte aan vooraf. Dat is een mentaal proces. Deze gedachte is de generator om te kunnen scheppen in de fysieke werkelijkheid. Bijv.: als we een huis willen bouwen hebben we eerst een idee, een 'droom', een gedachte over wat we zullen maken. Hoe ziet het huis eruit, welk materiaal gaan we gebruiken, enz. Vervolgens maken we een plan. En daarna voeren we het uit, al dan niet met behulp van andere mensen. Dus de handelingen komen ná de gedachten. En na verloop van tijd kunnen we ons nieuwe huis betrekken.....en leven we nog lang en gelukkig.....

De gedachte waarmee alles begint, gaat dus vooraf aan alle gebeurtenissen en (materiële) dingen die plaatsvinden in ons leven. Die gedachte bestaat in ons hoofd en is afkomstig van de oneindige, levenscheppende geest van waaruit alles ontstaat. Dus kunnen wij zeggen dat alles wat wij creëren mentaal is, want het vindt zijn oorsprong in de gedachte. Volgens de Kybalion (de essentie van de leer van Hermes Trismegistus) is het universum op dezelfde manier ontstaan, namelijk door een gedachte. Het Al heeft het universum in creatie 'gedacht'.

*Let op je gedachten, ze worden woorden.
Let op je woorden, ze worden daden.
Let op je daden, ze worden gewoonten.
Let op je gewoonten, ze worden karakter.
Let op je karakter, dat ben jij.*

Sathya Sai Baba



16

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van correspondentie

Er is harmonie en gelijkheid (= ze komen met elkaar overeen, ze sluiten op elkaar aan = correspondentie) tussen de verschillende niveaus van bestaan. Het universum is holografisch. Dat betekent dat het grotere geheel in het kleinere zit en het kleinere in het grotere. De macrocosmos bevindt zich in de microcosmos, en omgekeerd. Eenvoudig gezegd: zo in het klein - zo in het groot. Of ook: zo boven - zo beneden.

Neem bijv. een druppel uit de oceaan. Leg die onder de microscoop, en je zult er dezelfde samenstelling, structuur en hoedanigheden in vinden als in de hele oceaan zelf. Zo hoef je ook maar één zandkorrel te bestuderen om de geheimen van de woestijn te kennen. Op dezelfde manier zijn ook wijzelf een deel van het universum en is het universum in ons. Dus hoef je enkel jezelf te kennen om het hele universum te begrijpen. Zou de tekst boven de tempel van Apollo in Delphi "Ken Uzelve" hier naar verwijzen?

Wat we dus doen op kleine schaal, doen we meteen ook op grote schaal. Dat is een soort rimpeleffect. Ook voor jezelf in je eigen leven. Op dezelfde manier is de uiterlijke wereld een weerspiegeling van onze innerlijke wereld. Ben je vrolijk, dan zie je in de buitenwereld allemaal vrolijke dingen. Ben je verdrietig en depressief, dan zal de wereld er ook zo uit zien. Wij kleuren zelf de wereld door de soort 'bril' die we dragen. Het kan dan ook heel moeilijk zijn om het verschil te kennen tussen iets wat je gelooft hoe het is, en hoe het werkelijk is.

Weet dat de innerlijke wereld de oorzaak is. De uiterlijke wereld is het effect. Als je dan ook iets in de buitenwereld wilt veranderen, hoor je je eigen binnenwereld aan te pakken. Het werkt van binnen naar buiten. Dus: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Die macht ligt ook alleen maar bij onszelf. Een ander kan dat niet voor ons doen. De echte antwoorden vinden we alleen maar door de blik naar binnen te richten. Wij zijn zelf de oplossing.

17

De wet van geslachtelijkheid

Het Al (de eenheid) splitst zich in dualiteit en creëert een mannelijke en vrouwelijke energie, yin en yang, de geslachtelijkheid. Dit zien we terug op alle niveaus van het bestaan.

Het meest duidelijke is het biologische verschil tussen man en vrouw. Maar daar niet alleen, want in hun denken, voelen, doen en beleven zijn ze ook anders. En toch zijn de mannelijke en vrouwelijke energieën slechts een verschil van trilling, want beide zijn ze afkomstig uit de oneindige scheppende energiestroom van het AL. Ze vullen elkaar perfect aan. Het is dan ook een misverstand (veelal in het kader van de vrouwenemancipatie) dat mannen en vrouwen met elkaar wedijveren, elkaar de loef willen afsteken. Het is niet natuurlijk om elkaar 'aan te vallen', maar wel om elkaar aan te vullen. Ze horen met elkaar in balans te zijn. Want samen zorgen ze voor harmonie in het bestaan. Zo maken ze schepping en evolutie mogelijk.

De zachte weg
terug...



VicToria

Als er sprake is van te veel mannelijke energie, dan leidt dat tot agressie, ja zelfs tot oorlogszucht en vernietiging. Maar als er teveel vrouwelijke energie is, dan is er sprake van te grote ontvankelijkheid, te veel voorzichtigheid, passiviteit en gebrek aan vooruitgang. We zien hier dus dat een samengaan (harmonie) zo belangrijk is.

Mannen hebben overwegend meer yang in zich, en tevens ook iets van yin. Vrouwen hebben meer yin energie, en tegelijkertijd ook iets van yang. Dit kan van persoon tot persoon verschillend zijn. Homoseksualiteit is daar een voorbeeld van.

18

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van eenheid

Jij, ik, je vrienden, je ouders, je kinderen, enz. we zijn allemaal één! Je vraagt je misschien af hoe dat kan. We zien er toch allemaal anders uit?

Jazeker, aan de buitenkant verschillen we van vorm, maar binnen in ons stroomt één en dezelfde energie. Het is de levensenergie. Je mag het ook je ziel noemen. Daar zijn we één. We staan dus met elkaar in verbinding door dat energieveld, ook al weten of zien we dat niet. De kwantummechanica kan dat bewijzen.

Alles wat leeft en alles wat is, in het gehele universum, in het Al, is doortrokken van deze levenscheppende energie. Gelovige mensen noemen het God. Mensen in het oosten zeggen dat God miljoenen ogen en oren heeft, en handen en voeten. Dat klopt eigenlijk wel, ja. Want Hij (deze levensenergie) is immers allesdoordringend, is dus in ieder mens. Hij kijkt en hoort dus door jou. Hij loopt door jou en maakt dat je hart klopt, dat je met je ogen kunt knipperen en kunt nadenken.

Dat we met elkaar verbonden zijn heb je hoogstwaarschijnlijk zelf al wel eens ervaren. Zoals bijv. dat je aan een persoon denkt waar je al een tijd lang geen contact mee had, en dat je dan niet veel later een telefoontje van hem of haar krijgt. Dat is dus mogelijk, omdat we verbonden zijn door die energie.

Nu we weten dat we in wezen één zijn, dienen we ook te beseffen dat alles wat we denken, zeggen en doen, impact heeft op het hele menselijke bewustzijn. Daarom is het zo belangrijk om steeds het goede te denken, het goede te spreken en het goede te doen. Die wet van eenheid zorgt ervoor dat alles wat we een ander aandoen, we tevens ook onszelf aandoen.

Er is maar één taal, de taal van het hart.

Er is maar één ras, het ras van de mensheid.

Er is maar één religie, de religie van liefde.

Er is maar één God, Hij is alomtegenwoordig.

Sathya Sai Baba

19

De zachte weg
terug...



VicToria

De wet van relativiteit

Wanneer kun je iets relativeren?

Dat kan wanneer je dat iets kunt vergelijken met iets anders.

Als je bijv. van een bijstandsuitkering leeft en elk dubbeltje moet om-
draaien voordat je het uitgeeft, maar dan denkt aan hoe mensen in derde
wereldlanden leven, dan kun je je ondanks het weinige geld dat je hebt
toch zeer rijk voelen.

Maar als je nu wel een goed salaris hebt, dan kun je je toch behoorlijk
arm voelen wanneer je vrienden hebt die prima geslaagd zijn in het za-
kenleven en dus heel rijk zijn. Het kan dus een wereld van verschil ma-
ken waarmee je vergelijkt.

De wet van relativiteit gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk, maar
ook over alles wat je ziet als goed of slecht, hoog of laag, warm of koud,
enz. Onze analyse is dus gebaseerd op iets waarmee we kunnen vergelij-
ken.

We zouden onszelf niet met anderen moeten vergelijken. Stel vast wat
voor jou belangrijk is en ga daarvoor. Focus je op jezelf vanuit jouw nor-
men en waarden. Hoe beter je dat doet, hoe fijner je leeft.

20

De wet van geïnspireerde actie

Geïnspireerde actie is actie die voortkomt uit inspiratie. Een ander woord voor inspiratie is bezieling. M.a.w.: je wordt tot handelen aangezet door dat wat uit je ziel komt. Een prachtige hulp hierbij is je intuïtie. Dat is de stem van je ziel. Het is je 'innerlijk weten'. Dan komen de ingevingen vanzelf. Het gaat moeiteloos. Dat is wat anders dan dat je iets doet vanuit plicht of omdat het nu eenmaal 'moet'. Dat kost veel energie, want je moet je extra inzetten en je hebt daar je wilskracht bij nodig. Dat gaat vaak ook gepaard met negatieve emoties. Zoals: 'Moet ik nu alweer.....'. Als je echter iets vanuit inspiratie doet, dan stroomt het vanzelf. Dan wordt het gedragen en heeft het zagezegd 'vleugels'. Je doet het met vreugde en plezier en je krijgt er zelfs energie van. Je creëert je eigen mooiste realiteit als je het advies van je innerlijk wezen (je ziel) volgt.

Er wordt ook wel gezegd: "Je moet je hart volgen." Maar dat is een beetje gevaarlijk. Want als hiermee het ego-hart bedoeld wordt, dan is dat geen inspiratie. Maar dat is het wel als je je zogenoemde zielenhart volgt, je spirituele hart, je Hoger Zelf.

De zachte weg
terug...



VicToria



21

De natuurwetten zijn de grondslag. Zij zijn de wetten van het Leven.

Zo zijn er nog wel meer wetten dan deze die in dit document beschreven staan. Ik noem ze de 'Wetten van het Leven'. Zoals het dus van nature is en daarom ook zo hoort te zijn. De natuurlijke wetten hangen met elkaar samen. Soms overlappen ze elkaar. Volgens de holistische visie is uiteindelijk alles met alles verbonden (= eenheid). Wees dus wijs en verkies het pad van de natuurlijke wetmatigheid boven dat wat samenlevingen, culturen of het moderne denken ervan gemaakt hebben.

Voor de goede orde schik je je natuurlijk naar de wetten die door mensen gemaakt zijn. Zoals dat je de verkeersregels volgt en belasting betaalt. Maar als die wetten in schril contrast staan met je morele overtuigingen, wat doe je dan? Dan kan het moeilijk worden. Je kunt er zelfs door in gewetensnood komen. Zoals wanneer je bijv. opdracht van je baas zou krijgen om fraude te plegen via boekhoudkundige trucjes. Dan komt je geweten in opstand. Want dat strookt niet met de natuurlijke wet van liefde waar ook waarheid onder valt.

Blijkbaar is het zo, dat wanneer we niet in harmonie zijn met de natuurlijke wetmatigheden, er problemen ontstaan. Ben je deze kunst wel meester, dan kun je alles bereiken. Wanneer je met de wetten samenwerkt, wordt alles alleen maar veel gemakkelijker. Maar als je denkt dat je alles uit jezelf moet halen, als je vanuit je ego al die lijntjes moet uitstippelen, dan is het beduidend moeilijker en moeizaam.

De wetten van de Natuur bestrijken ons hele leven.
En toeval bestaat niet. Het valt je toe, omdat alles volgens deze wetten gebeurt.
Ze zijn diepgaand. Ze vormen de grondslag. Dat is ook een wet op zich.

De zachte weg
terug...



VicToria

Over VicToria

VicToria is mijn pseudoniem. Deze naam koos ik omdat VicTorie 'overwinning' betekent. De V staat niet alleen voor Victorie, maar ook voor Vrijheid. En de hoofdletter T geeft een opwaartse beweging aan. Dat wil voor mij zeggen 'groei'. En dan bedoel ik met name 'innerlijke groei'.



Het boek
‘De zachte weg terug...’
heb ik geschreven
om te inspireren
en te delen wat ik zelf
heb ontdekt en geleerd.



VicToria